"Sevgili beni görme arzusuyla inliyor Oysa benim O na arzum daha şiddetlidir Canlarımız bu aşkla mustarip Kader ise kavuşmaya engel oluyor Ben de inlemekten şikayetçiyim, O da."

BANA N'OLDU

Aşkına deliye dönmüş kişi devamlı yakınıyor Ayrılıktan sevgilisinden uzakta kalmaktan Bense tam aksine çok uzağım böyle yakınmaktan Çünkü sevgilim her an hayalimde her an yanımda Doğrusu sevgilim benden doğuyor bende kalıyor O halde bana n'oldu bana n'oldu demek niye

ONUN AYNASINDA

Şaşıyorum dedi güzel kız aşığa Bahçede yürürken gururlanan O güzelim çiçekler arasında Gördüğün şeye şaşma dedim ben de o güzel kıza Sen kendini görüyorsun Onun aynasında

BEN ONUN KALBİNDEYİM

Selam olsun Selma'ya
Ve korunaklı bir yerde oturanlara
Benim gibi duyarlı birinin hakkıdır selamlama
Ne zarar gelirdi selamımızı alsaydı o al yanaklı kız
Fakat pek hükmetmeye gelmez güzel kadınlara
Geceleyin perdelerini indirince karanlık
Onlar koyulurlar yola
Ve ben dedim onlara

N'olur acıyın bu kimsesiz garip ve çılgın aşığa O öylesi bir aşk ve şevkle kuşatılmıştır ki Nereye çevirirse çevirsin yüzünü Hazır onun için kaza okları O güzel gülümsedi Göründü inci gibi dişleri Bilmem hangisiydi dağıtan koyu karanlıkları Ben onun kalbindeyim yetmez mi bu dedi Yetmez mi yetmez mi beni görüyor her an her yerde beni

VARLIK O'DUR

Varlık bir harftir sen onun manasısın Hayatta O'ndan başka bir amacım yok Harf bir anlamdır ki, anlamı kendinedir Göz görmez o anlamdan başka bir şeyi Gönül başkalaşır doğasının gereği Kimileyin biçimine o harfin, kimileyin manasına Gider gelir gönül başkalaşır Allah yücedir hiçbir şey O'nu kuşatamaz Kalp kuşatır O'nu başka hiçbir şey kuşatamaz Bu benim sözüm değil, bunu O söylüyor Bu ilahi sözün apaçıktır anlamı bunu iyi düşünün Allah kalbe yerleşmek isteyince Masivayı yarattı kendi Zatı için ve bir şekil verdi güzelce Varlığımın özü O'nun suretinin özüdür. Bu vahiydir, O'ndan başkası bunu anlayamaz Allah en büyüktür bir benzeri yoktur O' nun dışında bir şey yoktur, her şey O'ndandır O halde gözün gördükleri gerçekte yoktur. Algılanan biricik varlık O dur, evet evet sadece O' dur O halde Allah ancak kendini görüyor

Bu sözü iyi dinleyin iyi bilin ki, ne kastediliyor kimden doğuyor

VARLIK VE YOKLUK İKİ KARŞIT ELBİSE

Sevgi bir bağdır, hem yaratıcıyı ilgilendirir hem insanı Bilgimiz yetmese de anlamaya bu ilişkinin sırlarını Sevgi tadılır ancak, bilinemez gerçeği Ne ilginç değimli

Sevginin belirtileri kuşatıyor beni içyüzleriyle Varlık ve yokluk gibi iki karşıt elbise sarıyor beni Allahın varlığı sevgiyle bilinir ancak

Ona benzemiyoruz ama bu nitelik ikimizde de var Ey Rabbim bağışla beni

Bağışla beni ve sözlerimi

Tüm bunları sana şükür olsun diye söylüyorum Ben kendimi sevdim birin ikiyi sevmesi gibi Sevgi ondandır

İlahiside ondandır kutsal kitabın bildirdiği gibi İlahi nurun sözleri geliyor diline

Soruyorsun sen oysa onları anlamıyorum ben Hangi aşktan hangi tartıdan söz ediyorsun sen Her aşkın bir başı var

Rabbin sevgisi dışında

İlmim bunu doğruluyor ondan öte bir şey yok

Her aşkın bir başlangıcı vardır

Sonu yoktur tabii aşkın dışında

İki aşk var ki tarifi imkansız

Ah anlasan bir kez o iki aşkın ne olduğunu anlasan Ne yiter onlar ne de sonu vardır onların

Aşkın amacı bir teni diğeriyle kavuşturmaktır insanda Oysa Rahmanla vuslat arzusu sonsuzluğun sırrına ermektir Sevgilinin güzelliği Sadece onun güzelliğinden bir parıltıdır O'nu anlatamadıysam nefsim asla kimi sevdiğini bilmeyecektir. O'nu anlatmak için çok delil gerektir.

NE ÇIKAR

Tüm çabam ve ilgim ondan yanadır Gece olmuş ona kavuşmuşum Gece olmuş ondan ayrılmışım ne çıkar Gece uzamış gece kısalmış umurumda mı

VARLIĞIM YOK OLDU

Sevginin değeri ölçülmez anladım Ne yazık ki ömrümün sonuna kadar olmadı bir etkim Sonsuzca aşık oldum ben aşkın sevgisine Yine de artık yeter demedim, o denli sevgiye kavuştum da Sevgilim bana kavuşma güneşini gösterdi O güneş ışıttı dünyamı, gönlümü gözümü O nun celalinden gönlüm gizlice eriyordu Benim için o anda gerçekleşti bir güven çizgisi Dolaştırdı beni güzelliğin bahçesinde gizlice Canlar cinler ve insanlar hayran kaldı bana İlkin var kıldı beni ve giz benden çekildi Sonra görünmez kıldı beni ve yakınlaştırdı kendisine Ben tekim dediysem, O nun varlığı da tektir Varlığım belirseydi eğer ikilik çıkardı ondan Ne ki o bütündür latifdir ve arı durudur O nun varlığı birdir bir görünür Ama akıl yine de iki varlık görür

Ne kadar incelikli dedim O nun için
Ne ki bu söz dilimden dökülen bir benzetmedir o kadar
Ey kendisi için kendinde beliren varlık
Sayı yok artık çünkü benim varlığım yok oldu
çıktım aradan
Bu değerli gömüyü bizzat gördün Sen
Aynaya bak orada sadece beni göreceksin sadece beni
Ey gizlenmiş olan varlık
Kim bu düzeye yücelirse
Naim cennetlerinde görür kendisini bir can gibi
Ey kalpleri güzelliğine uçuran varlık
Uçuşta gönülleri de geçici kılmaktasın

<mark>AŞKTAN DOĞUŞ</mark>

biz aşktan doğduk aşk üzerine yaratıldık aşka doğru yürüdük aşka verdik gönlümüzü

KİM BU

öyle birine bağlandım ki, aşkı yirmi kez haccetmek gibidir öyle birine bağlandım ki, kime aşık oldum ben de bilemedim gözlerim bakamadı yüzünün güzelliğine kulaklarım duymadı bir şey dayanamadı sesine Hayy olan Rabbin katından bir şimşek belirinceye kadar Bir günlük bağışa yüz yıllık çileye boğdu beni Öyle birine aşık oldum ki, sevgisi nereden bilmiyorum Kim di göğsümü sıkıştıtan bilmiyorum Hayrette asılı kaldım düşünceler sardı beni Yirmi defa haccettikten sonra farkına vardım Sırrımın kucakladığı bir aşkı dile getiriyordum

Kime aşıktım bilmiyorum tanımıyordum
Adını bile bilmiyordum
Kim di bu göğsümü sıkıştıran bilimiyordum
Çehresindeki örtüyü kaldırıp da gösterinceye kadar
yüzünü
Gece de ayın ondördü gibi ışıldayan buluttan yüzünü
Kim bu diye sordum
Kalpten gelen arı bir niyetle
Bu gönüldür dediler
Bunun üzerine tekbir getirdim
Allah en büyüktür dedim, yüreğimden taşıp gelen
tutkuyla
Onun huzurunda geçirdiğim gece
Kadir gecesini bile geride bıraktı değeriyle

AŞK YANGINI

Ah bir bilseydim ah bir bilseydim
Nasıl bir gönüle sahipler biliyorlarmı
Ah gönlüm bir bilseydi bir bilebilseydi
Hangi yollara düştüler nice dağları aştılar
Sen esenlik içinde mi görüyorsun onları
Yoksa helak olmuş yok olmuş gibi mi
Aşıklar hayrete düştü geçtiler kendilerinden
Yandılar aşkın ateşinde şaşırdılar yolları

SEVGİLİNİN SIRLARI

Ne zaman hatırlasam Ne zaman ansam evini yurdunu ve geride bıraktıklarını Ne dediysem hep O nun adından kinayedir Ha dediysem, Ya, Ela veya Emma dediysem Diime ne geldiyse tümü Onun adından haberdir Hiye veya Hüve Ya da çoğulu bunların

Hüm dediysem Hünne yada Hüma

Hep Onu kastettim

Ve kader bana yardım etti dediysem

Ya da aksini söylediysem

Ve bulutlar ağladığında dediysem

Çiçekler gülümsedi

Hep O nun ilahilerini fısıldadım

Ve ya ey yolcular Banet el-Haci e Vurk-ı Humaya yönelin

Diye bağırdıysam eğer

Hep ondan bir duyuru ilettim

Gerdek gecelerinde doğan dolunaylar söndü

Çaktı şimşekler, gök gürültüleri duyuldu

sabah rüzgarı esti

Kuzey rüzgarları esti, güney rüzgarları

Koptu kuzey fırtınaları

Söz ettiysem eğer yollardan tertemiz akik taşlarından

Dağlardan düşlerden yankılardan kumlardan

İçtenlikle dostlardan göçlerden

sazlıklardan ve geçitlerden

Ya da bereketli topraklardan

Kıraç topraklardan ve ağırlıklardan

Salınarak yürüyen güzellerden

Dolunay gibi parlayan al yanaklı güzellerden

Ya da benzeri şeyleri andıysam eğer

Hep O nu anlattım biliyorsun bunu

Nice gizler var bunda, nice nurlar var

Gönlüm için benim gibi gönlü olanlar için

Benim gibi ilme ve hikmete sahip olanlar için

Bu bir niteliktir kutsal ve ulu

Bağlılığımdan ötürü gösteriyor mertebemi

O halde ey okur bu sözlerin dışına bakıp da

sakın yanılma İçteki derin anlamlara bak, sırlara ulaşmaya çalış

YALDIZLI BİR GİYSİ

Ben aşkın aşkıyım ah bir bilseniz bir bilebilseniz Aşk da bizim sevgilimiz ah bir anlasanız bir anlayabilseniz Niyetimin sırrına erseniz eğer

Allaha şükr ediniz

Biliniz, insanlar niçin sözlerimden yüz çevirdiler

Biliyorum benim sözlerim ateşti,

onları anlamaktan çok uzaktılar

Benim sözlerim sırdı ona ermekten çok uzaktılar

Apaçık gösterdiklerimi niçin göremediler biliyorum

Ve özümdeki sevgliyi görmediler

Sevmedim ben O'ndan gayrı olan hiç kimseyi

Anlayın hayır hayır varlığımdan gayrı hiç kimseyi

İlahi sıfatlara büründüğümden beri

O'nun belirme makarrına

Döndüm ben

Tam da böyle evet bana bağlanmaz

Ben Allahın ipiyim bana sımsıkı yapışınız

Bunu iyi biliniz özünüzde

O halde kapıma gelin saf bir kulluğa kavuşmak için

Zeynep Nizam ya da İnan'ı

Seviyorum dersem o zaman iyi anlayınız

Bu bir mecazdır eşsiz ve güzel

Arkasında değerli ve yaldızlı bir giysi var

İşte onu giyenin üstündeki elbiseyim ben

O'nu giyen kimdir bilinmez

O giysinin içinde bir zamanlar Hallac'ın söylediği var

O halde gelin neş' ve ile kendinizden geçin

Aşk hayatına andolsun ki, ne zaman O'nu görsem

O gelir belirir karşımda sizi göreyim diye Göz Allah'ı göremez Zatî hakikatiyle O her an farklı bir şe'ndedir fakat gizlenmiştir yok gibidir sanki

KUSURSUZ VAROLUŞ

Seni evimde tuttum, suretim belirsin diye
Seni anar seni tenzih ederim
Sen ki bende beliriyorsun
Gözlerin bakmadı hiç benim gibi olgun bir kula
Hiçbir göz bakmadı Senin gibi bu varlığa
İmkan açısından hiç kimse yoktur Sen'den daha kusursuz
Vahyinle çok deliller getirdin buna apaçık
Hangi olgunluk olursa olsun hep Sen'sin anlatılan
Hangi görünüşte olursa olsun hep Sensin Sen
Beni Adem suretinde ortaya çıkardın
Şeriatın sınırları içinde buna inandım ben teslim oldum
İmkan aleminde olsaydı eğer Sen'den daha kusursuzu
Kuşku yok ki kusurlu bir varoluş olurdu bende
Gelmemiştir cihana bir varlık benden daha olgunu
Çünkü benim varlığımda belirdin Sen

GÖRÜNCE SENİ

O en büyüktür
Her varlık O'nunla gelişip büyür
En yücedir O, hiçbir şeye muhtaç olmayandır
Güneş bize ulaşır, biz onu algılarız
Evet aşk O'ndan doğmuştur, iyilik, feyz ve bağış
O'nu görüyoruz apaçık belirmektedir
Öyle bir belirme ki, hiç kimse asla erişemez O'na
Nuru bizi sınırlıyor

O'na bir suret vermemizi engelliyor nuru Sureti olmayanın birliği nasıldır ki

O' nun ne bir cismi, ne bir hali, ne de sayısı vardır Koş acele et, yeniden ulaşmak için ömründen geçip gidene

Koş acele et, yolculuğunda yol azığı olarak almak için Rahman'ı

Sevgiyle söyle O'na ey gönlümün son arzusu Sır ve anlam ne denli vurgundur Sen'in haberine Biliyorsun sana bakmaya doyamıyorum Görünce Seni varlığı var eden Seni

Sana benzeyen her şeyin yokluğu ve inkarı olmasaydı

Senin bakışından gelen her şey yanmasaydı

Seni görmekten başka bir amacım olmasaydı

Sen' den söz etmeyen hiçbir kitabı okumazdım

Diliyorum Sen'den ey eşi ve benzeri olmayan

Kudretinin bana egemen olduğu bir şeyi

Her şey Senin eserindir

Kazam kaderimi görmendir kim yazgısının dışına çıkabilir Dedin bana

Kararlaştırılmış olanı yok edecek

Ve ömrü uzun kılacak şey

Çok değerlidir sözlerin hepsi birer inci gibi

Bu değerli mücevheri de verelim o incilere sahip olana

ARTINCA GÜZELLİĞİNDEN

Sevgilimden uzaklaşıyorum
Bu kez kavuşma arzusu azaltıyor beni
O' na kavuşuyorum
İyileşemiyorum varken de yokken de onu özlüyorum
Karşılaşınca onunla
Umulmadık işler geliyor başıma

İyileşeceğime yeni bir dert ediniyorum Onunla karşılaştığım ilk anda Güzelliği sürekli artan birini görüyorum karşımda Bir kendinden geçiş gerekli ki olsun durağımız Artınca güzelliğinden uyumlu beraberliğimiz

GÖZBEBEĞİMİN İÇİNDE

Tuhaf değil mi Ben onları ne kadar çok özlüyorum Onlar benimle birlikte ama yine de onları özlüyorum Tuhaf değil mi Gözlerim onları ağlatıyor oysa onlar gözbebeğimin içinde Tuhaf değil mi Gönlüm onları istiyor oysa onlar benim yanıbaşımda

GÖLGE GİBİ SÜZÜLMEK GEREKİYORDU

Senin aşkınla söylüyorum Sevgilisi kendisine söyle bana diyenin sözünü Şam'a girince karıştı aklım Görmedim bir aşık aşkı benimki gibi olan Aşığım ama kime aşık olduğumu bilmiyorum Rabbime mi yoksa benim gibi birine mi Kulaklarım işitmedi ona ilişkin hiçbir söz Acaba bizden başka daha önce bir aşık söyledi mi böyle bir söz Dolaştım Allah'ın arzını doğu ve batıdaki Belki bulurum diye sevgilimi Gördüm sadece tek bir sevgili o zaman Gölge gibi süzülmek gerekiyordu ardından Ey Rabbim gönlüm aşkla doldu benim Bakın şu perişan halime ne yapacağımı bilemiyorum Aşk davetçisi bağırdı bana o zaman arkamdan

Ey dedi ey çaresiz düşmüşsün sen bilgisizlik denizine O halde gel kulak ver sözlerime Oğren bilgelik sırrını Çünkü ben yedi on ve elli ilmin sahibiyim Bir erdem eriyim ben Kavuşursun bana eğer onlardan ikisini öğrensen O zaman çok güzel bir kare görünür sana Tümüyle uygun oradaki kavuşma ve ayrılığa Tıpkı apaçık Allah ismine benzer gibi onun adı Asıl suretinde belirmiş sevgilimin adı Sevgilinin adı işte bu sen bilmesen de Geliyor bu cimriliğe yaklaşan bir ilimden Kavrayışın üstün ise eğer başka bir şey düşünme Her şeyi kendisinde birleştiren kareyi üç katına çıkarmaktan başka Onun üçlenmesi tapınak demektir Kutsal kitap demektir O öylesine güzeldir ki benim fakrımın delilidir O bir mabettir benim için varlığımın varlığı için Mecid olan

Allah için

O mabedin iki sakini var Biri Allah biri benim özüm hem erdem hem feragat için Onun ilki yedili bir harftir Ki aşar öteki altı harfi

SEVME ZAMANI

Varoluş anı vuslattır Sevme zamanıdır yiyiniz içiniz Aşkla doluyken Zeyneb'e şaştım kaldım Onun dışında bize bir yol görünmedi Beni baştan ayağa yakıp yandıranın aydınlığı Belirince karanlık ansızın dağıldı
Büyük bir aşkla ona adadım kendimi
Fakat aşk bu ya sarsıyor insanı
Aşkın ateşi ve arzunun sarhoşluğu arasında
Kim bulabilir ki, bir dinlenme zamanı
Allah'ın bana bağışladığı rahmete şaştım kaldım
Umarım siz de hayrete düşersiniz
Sevme zamanı var olma anıdır
Vuslat anıdır yiyiniz içiniz
Peki o büyük aşk nerde o unutulmaz dert
O büyük tutku kafanız karışmadı mı aklınız nerde
Giysisi tertemiz sevgili öylesine gizlenmiş ki
Hiç kimseye hiçbir şeye benzetilemez O

SEVGİLİ BİRGÜN GÜZELLİK SURETİNDE

Kulağım aşık, gözüm aşık
Bakışlar ve duyuşlar arasındaki aşk ne kadar farklı
Kulağım aşık oldu sevgilimin sözlerine
Gözlerim aşık oldu sevgilimin gözlerine
Gelirse sevgili bir gün göz görür aşık olur
Doyamaz sevgiliye bakmaya bakışıyla mutlu olur
Kulak dinler mest olur gelirse sevgili bir gün güzellik
suretinde
Başka şey duymaz Zeyneb'e aşık olur
Tuhaf ama Zeynep'te bir oldu
İşitme ve görme duyusu

KARANLIKTA PARLAYAN BİR YILDIZ

Ey insanlar kulağım aşık oldu diri birine Gözden önce kulak aşık oldu bakın şu işe Senden başkasına olan sevgim bakışla doğuyor Ancak senin sevgindir ki konuşmayla doğuyor

Allah biliyor ya sevgili hakkında hiçbir şey bilmiyorum

Oysa onun için insanlar arasında

bir dost bir sevgili deniliyor

Arzum yalnız kalmaktır onunla onu elde etmek için

Arzum onun bakmasıdır gözlerimin içine derin derin

Varlığım sevgilimin peşinde tükendi gitti

Gözlerim ona bakamaz oldu

Birgün ona bakacak olsa gözlerim

Kurbanı olur ölürüm o eşsiz güzelin

Onu görünce ansızın

Bağlandım o güzel gözlerine

Büyülenmiş birhalde sabahladım

Aşık oldum birden çılgına döndüm seher çağı

Ah ihtiyattan doğan sakıncalar

Keşke tedbirim beni koruyabilse

Kaza ve kaderin hükmünden

Tam aksine aşk denizine düşürüyor beni

Ey Allahım kim bu güzel varlık

Aşkıyla yaktı beni

Bu mahçup güzelin güzelliği

Ey ceylan gibi olan sevgili

Aşkın sonsuz şarabıyla gideriyorsun susuzluğumu

Dik dik veya müşfik bakışlarla baksan ne çıkar

Aklımı başımdan alıyorsun sen

Senin aşkından dağılıyor kara bulutlar

Soluğu benziyor misk kokusuna

Ki dağıtıyor çok tatlı çok hoş bir koku

Sanki o bir kuşluk güneşi

Sanki o parlıyor gökte gümüş rengi ay gibi

Aydınlanınca hava o görünüyor ilk kez

Ağaran şafakta sabah ışığı oluyor sanki o

Onu yitirir kararınca hava
O güzelin siyah saçlarına benzeyen karanlıkta
Ey karanlık gecede parlayan ay
Yanıma gel
Tüm varlığımı yak aydınlat gönlümü
Işıklarla doldur gözlerimi ki seni görebileyim
Çünkü bana kalan yalnızca gözlerimdir benim
Duyduğum aşk cazibesinin gerçek temeli
Sesini duyuşumdan geliyor ve yürüklendiriyor beni

HER AN SEVGİLİMLE

Güzellikle güleryüzlülük arasında kaldı aşkım Ancak güçlü bir erkek karşılaştırabilir bu ikisini Mutlaka geri durur bunlardan kalbi güçsüz biri Mutluluk ve rahatlık içinde kararsızdır o Oysa benim ayrılık içinde olmam daha tatlı Kavuşarak kucaklaşmaktan onunla Çünkü ben kavuşma anında nefsimin kölesiyim Oysa ayrılık anında sevgilimin kölesiyim Her an sevgilimle ilgilenmem daha iyidir benim için Kendimle uğraşıp durmaktan her an

KALBİM KAYBOLDU

Kalbim kayboldu sevgilimi nerede bulayım ki, Bedenimi onun bir yurdu olarak görmüyorum ki

HALVET ODASINA KONMUŞ BİR TABUT

Ayrılık günü yüklemediler bir şey alaca tüylü develere Sadece tavusları yüklediler o güzelim develere Hepsi öldürücü bakışlı kral gibi görkemli bu kuşlar Belkıs sanırsın her birini Oturmuş inciden bir taht üstüne Billur köşke kristal bir zemin üzerinde yürüyünce o Bir güneş görürsün idris'in göğsünde göğün feleğinde Bakışıyla öldürse de konuşmasıyla yeniden diriltir o Yeniden diriltirken İsa gibidir işinde Çekince eteğini pırıl pırıl parlar Tevrat dizlerinde Bense Musa gibi yürürüm izinde Rum'un kutsal kızlarından bir rahibedir o Görünür namus ışıkları güzellik parıltıları üzerinde Dehşetlidir halvet odasına konmuş bir tabut zikr için Korkutur insanı onunla dost olmak kimin haddine En güçlü din bilginlerimizi bile aciz bıraktı o Hatta Zebur bilginlerini, Tevrat alimlerini, Hristiyan kesislerini bile İncil'i istediğini ima etti diyelim söz gelimi Sanki bir papaz olmuş, bir patrik yada hizmetkarı incil'in Onlar yola çıktıkları gün savaşa Ben aralarında

Sabır ordularımı hazırladım bölük bölük cepheye Ruhum ayrılmak üzereyken bedenimden gelende son soluğum

Diledim ki, bu güzellik ve bağış beni yeniden diriltsin Sonunda teslim oldu işte Korusun Allah sizi şerrinden Uzaklaştırsın bizden şeytanı muzaffer kral Şeytan uğramasın yurdumuza Onun devesi de yola çıkınca haykırdım Tutamadım kendimi Dedim ey alaca tüylü devenin sürücüsü N'olur onu uzaklara götürme

EĞER ONLAR ALIRLARSA SELAMINI

Ey benim iki gözüm canım

Kesib'e mutlaka uğra

Yönel La'la tepesine doğru ve Yelemlem sularını ara

En iyi tanıdıkların yaşıyor oralarda

Orucumu, haccımı ve bayramlarımı

Feda ettim ben onlara

Unutamam hiçbir zaman ne Mina daki

Ne muhassab daki o güzel günlerimizi

Ne zemzemden içtiğimiz suları

Ne de konuştuğumuz o tatlı sözleri el-Menhari'l-Ala'da

Onların Muhassab'ı benim gönlümdür

Atıyorlar orada şeytana taşları

Kurban kestikleri yer soluğumdur

İçtikleri su kanım

Ey develerin sürücüsü

Eğer uğrarsan bir gün Hacir'e

Soluklandır hayvanları biraz bir selam ver

Dinlen birkaç saat orada

Yandaki kırmızı çadırlara seslen ki, korunur çobanlarca

Selamla onları öylesine özlemişler ki seni

Dönmüşler çılgına

Eğer alırlarsa onlar selamını

Bir desabah rüzgarıyla selamla onları

Yok susarlarsa

Bin devene sür git ileri yoluna

Ulaş bir an önce İsa ırmağına ki, orada otlar develeri

Görürsün bembeyaz çadırları ırmağın kıyısında

Da'd'ı Rebab'ı ve Zeyneb'i çağır o anda

Ve Hind'i Selma'yı ve Lübna'yı çağır ve dinle aynı anda

O güzel kız Halbe'de mi diye sor onlara

Gülümseyince güneş gibi pırıl pırıl ışık saçan sana

YÜKSELİŞLE İNİŞ ARASINDA

Yukarıya şevk yükseldi Hüzün indi aşağıya Necid'de kaldım ben Tıhame Yükselişle iniş arasında Oysa iki hiçbir zaman bir araya gelmezler O halde çaresi yok benim ayrılığımın Ne yapsam ne etsem ne düşünsem acaba Ey beni yargılayan Cezayla korkutma beni bir yol göster bana Feryatlarım çığlıklarım yükseldi göğe ulaştı Gözyaşlarım sel olup aktı Sicim gibi yağan yağmurlarcasına Ayak tabanları şişti devlerin çölde yol almaktan aylarca Özlüyorlar yurtlarını Can atıyorlar kavuşmak için sevdiklerine Onlar gittikten sonra hayatım fenaya dönüştü O halde selam olsun veda olsun ona da sabra da

KALBİMİN EN GİZLİ YERİ

Umutlu bekleyiş de yitti sabır da Çünkü onlar gittiler Gittiler oysa kalbimin en gizli yerindeydi onlar Sordum kervanlar öğleyin nerde konaklar Kervanların öğleyin konakladığı yer dediler Şih ile Ban ağaçlarının kokusunun yayıldığı yerlerdir Rüzgara şöyle seslendim, haydi git yetiş ve katıl onlara Çünkü onlar, küçük korulardaki ağaçların gölgesinde oturuyorlar Mustarip birinin selamını ilet onlara Sizden ayrıldığı için kalbinde kederler var , de

ONUN AYNASINDA

Şaşıyorum dedi güzel kız aşığa Bahçede yürürken gururlanan O güzelim çiçekler arasında Gördüğün şeye şaşma dedim ben de o güzel kıza Sen kendini görüyorsun Onun aynasında

ANDIKÇA BUNLARI

Yerlerin izleri silindi gitti Oysa sevgileri hiç silinmeyecek sonsuz olarak İçimde kalacak hep dipdiri Bir yanda terk ettikleri harabeler Bir yanda akan göz yaşlarım Andıkca bunları insan eriyor tükeniyor Onları öylesine seviyorum ki tutamadım kendimi Seslendim kervanlarının arkasından Ey güzellikce zenginler işte buradayım ben Görün dilencinizi Yanaklarımı sürdüm tozlara dumanlara Aşk ateşi yaktı aşk ateşi kül etti beni Size duyduğum gerçek aşkın hakkı için nolur Umutsuzluk denizine düşürmeyin beni Kim gözyaşlarında boğulup kalırsa Kim keder ve aşk ateşiyle yanarsa Alamaz soluğunu Ey ateşi yakan Yavaş ol acele etme Nasıl olsa işiniz aşk ateşini yakmaktır O halde gelin yakın gönlümdeki ateşi

GÜNEŞ GİBİ DOĞAN

Şimşekler parladı bizim için
El-Ebrakayn'da
Gökler gürleri onun için göğsümün ortasında
Bulutları indirdi gürül gürül yağmuru çayırlara
Ve üzerine şemsiye gibi eğilen dallara
Dereleri çağladı taştı suları esti hafifce rüzgarlar
Yaydı kokuları
Kurdular kırmızı çadırları
Küçük dereler çaylar arasına
Ki kıvrılıyor yılanlar gibi
Oturdular tam ortalarına
Ay gibi ışıldayan
Güneş gibi doğan
Zeytin gözlü asil ve cömert
Akıllı ve nazenin güzeller

İLKBAHARDA

Felekleri gökleri gözlüyorum
Hizmet ediyorum manastırda
Bekliyorum koruyorum bir bahçeyi
Ki rengarenk olmuş ilk baharda
An geldi kendimi çöldeki ceylanların çobanı sandım
An geldi kendimi rahip veya müneccim sandım
Sevdiğim tek olduğu halde üçlendi
Üç kişinin tek oluşu gibi
O halde ey dostum sözümü sakın yadırgama
Mecaz olarak söyledim parlayan güneş
Mermer putlar üzerindeki ceylanlara
Çünkü ceylanların ince zarif boyunları
Güneşinse nice yüzleri var
Bembeyaz putların geniş göğüsleri

Ve incecik bilekler var Ağaç dallarına giysiler giydirişimiz gibi Çimenlere ahlaki nitelikler Şimşeklere gülümseyen dudaklar atfedişimiz gibi

<mark>AŞKLA DAİM</mark>

Ah yok oluyorum
Aşk ve şevk beni yiyip bitiriyor
Ona kavuşuyor
Ama yine de iyileşemiyorum
O'na kavuşunca hiç ummadığım şeyler geliyor başıma
Demek ki bir başka dertmiş aşk ta şifa bulmak da
Öyle birini görüyorum ki, karşımda
Her karşılaştığımızda
Güzelliği ve görkemi artıyor da artıyor
Demek ki aşktan ve vecdden kurtuluş yok
Aşkla daim hemdem olmak gerek
Anlımızda yazılı bir nizama
Göre artıp duruyor güzellik

O ATEŞ SÖNECEK

Doğu'da gördü şimşeğin ışıldadığını ve özledi Doğu'yu Fakat şimşek Batı'da parıldasaydı şüphesiz özlerdi Batı'yı Benim derdim şimşekle şimşeğin aydınlığıyla Ne mekanla ne mekanetle bir işim yok benim Ne şurayla ne burayla Sabah yeli onlardan bir haber fısıldadı kulağıma Çılgınca düşüncelerden, kendimden geçişimden Hüznümden ve ıstırabımdan söz etti bana Mutluluğumdan ,aklımdan, şevkimden Tutkumdan ve ıstırabımdan Gözyaşlarımdan

Aşk ateşinden ve gönlümden
Dedi ki, sevdiğin göğüs kemiklerinin arasındadır
Solukların onu bir o yana , bir bu yana çevirip atmaktadır
Ben se sabah rüzgarına git söyle ona dedim
O benim gönlümdeki ateşi tutuşturandır
Eğer sönecek olsa o ateş
Sonsuz bir kavuşma olur
O ateş yanacak olsa
Aşığa ne ayıp ne günah olur.

AŞK ATEŞİ YAKAR BENİ

Aşkından eridiğim sevgili uğruna feda olsun anam babam Beni terk edecek diye korkusundan öldüğüm Sevgili uğruna feda olsun anam babam Andırıyor tan yerini gül yüzündeki utancın kırmızılığı Ve akşam güneşinden geriye kalan Şafağa benzeyen yüzü Sabır kalmadı bende artık acı ve ıstırap Otağ kurdu gönlüme Kalakaldım yüzükoyun ikisi arasında Sabırla çadır arasında Kim düzeltecek bu çılgınca düşüncemi Acılarımı kim dindirecek Beni ona götürün n'olur İçimdeki hüznü kim yatıştıracak Kim yardım edecek bu çılgın aşığa Ne zaman gizlesem ben aşkın belalarını Gözyaşım sel olur Aşk ateşi sarar beni gözlerim uykuyu unutur Ne zaman n'olur bir kez nazar kıl bana desem Sen sadece şefkatten yana engellenirsin denilir bana Onlardan gelecek bir bakışın yararı olmaz sana

Şimşek gibi çakan ve parıldayan bir nazar değil mi ya O ânı bir türlü unutamıyorum Deve sürücüsü sürünce develeri Ayrılığı görürcesine ve el-Abraka'ya doğru Gitmek istercesine

SENİN GÖNDERDİĞİN BULUTLAR

Ey güvercinler

Hüzünle ötüşünüz sizin

Yakıyor bu yorgun bu çılgın aşığı

Gönlünü yakıp eritiyor

Uykularını kaçırıyor

Şevklerimizi artırıyor ve derin iç çekişlerimizi

Güvercinlerin hüzünlü ötüşlerinden dolayı

Ölüm fırdolayı çevremizde

Bizse yalvarıyoruz ona

Burada bir süre daha kalalım diye

Umulur ki Hacir'den tatlı bir soluk getirir bize sabah rüzgarı

Belki bizimle sürükler yağmur yüklü bulutları

Belki böylece aşka susamış aşıkların

Giderilir susuzluğu

Senin gönderdiğin bulutlarsa

Artırıyor mutsuzluğu

Ey yıldızları gözetleyen

Gel yoldaşım ol yarenim ol benim

Ey şimşeklerin uyanık berraklığı

Gece arkadaşım ol benim

Ey geceleri uyuyan gafil

Ne güzel karşılıyorsun uykuyu böyle

Ölüm gelmeden daha sen sermişsin postu kabirlere

Eğer sevmiş olsaydın saf ve temiz bir kadını

Kavuşurdun nice nimetlere Ererdin mutluluğa O güzel kadınlara sunarak en saf Arı duru içtenlik içkilerini Konuşarak güneş gibi doğan Ayın ondördü gibi parlayan o güzel kadınlara

GÖNLÜMÜN UFUKLARINDA

Güneş gibi doğdu o güzel İşte apaçık ortada gün gibi Gün batsa ne çıkar o güzel doğar Gönlümün ufuklarında İçimde parlar o sevgili Ev Ramet tepelerinde toz toprak l

Ey Ramet tepelerinde toz toprak haline gelmiş harabeler Eskiden buralar görmüştü nice gençleri nice güzelleri Anam babam feda olsun

Onun yoluna kurban olayım Allah vergisi o güzel ceylana

Ki onlar göğüs kafesimin içinde huzurlu ve güvenli bir yerde

Onun ateşi ateş değil bir ışıktır bir nurdur Tıpkı ateşleri söndüren ışık da bir nurdur Ey dostlarım tutun dizginlerimi bir yere bağlayın beni Göreyim çıplak gözlerimle sevgilinin evini Onun evine vardığınızda inin devlerinizden orada kalın biraz

Ve ağlayın benim için dostlarım Benim için ağlayın N'olur birazcık da benimle kalın bu harebelerde Ağlayalım birlikte Bu aşk beni fırlatıp attı oysa ne yay var ne ok Bu aşk beni öldürdü Oysa ne kılıç var ne mızrak Söyleyin bana haydi durmayın Ağlayacak mısınız siz de benimle Ben ağlarken o sevgilinin yanında Yardım edecek misiniz bana Anlatın bana durmayın öyküsünü Hind'in ve Lübnan'ın Selma'nın Süleyman'ın Zeyneb'in ve İnan'ın Sonra anlatın bana bir şeyler Hacir'den Zerut'tan Bir haber getirin bana ceylanların otağından Şiirler okuyun bana Kays ve Leyla'dan Öyküler anlatın bana çılgınca aşık olan Mayya ve Gaylan'dan Bir küçük güzel kız için Nizam için çoştu gönlüm arttı şevkim Ahenkli şiirler dökülür dilinden En güzel sözlerin minberinden

GÖLGE

Gölgenden birazcık gölge ver ona
Ta karar kılıncaya dek buluşma yerinde
Ve kuruncaya kadar çadırlarını orta yere
Senin izninle
Yeni filizleri beslemek için istediğin kadar çiy topla
öyleyse
İstediğin kadar yağmur tanesi dilediğince nem
Ban ağaçları üzerinden sabah akşam
Yağmur bulutları geçiyor
Dilediğince koyu gölge
Dilediğince olgun yemiş
Toplayanların hoşuna giden yemişler
Ki sallanır dallarda filizlerde
Göndoğumu

Gün doğar doğmaz ilk gördükleri orada

Bir alem ki parlıyor

Dağın doruğundan

Kartal bile yükselemez oraya istese de

Daha aşağılarda kalır anuk kuşunun yumurtaları bile

Üzerinde onun nice nakışlı süslemeler var

Temelleri ne kadar da yüksek tıpkı Akuk gibi

Birkaç satır yazmışlar onlara seslenerek şöyle

Hey kim yardım edecek bu çılgına

Bu garip aşığın acılarını kim dindirecek söyle

Onun için bir çaba vardır başak yıldızının üstünde

bulunsa da

Kül gibi çiğnense de ayaklar altında kalsa da

Onun evi kartal yıldızının yanıdır

Gözyaşları içinde boğulup öldü o

Derin suların yuttuğu biri gibi

Aşkı uğrattı onu nice belalara

Sürükledi nice olayların içine

Sonunda kalakaldı yapayalnız hiç kimsesiz

Ipissiz bu yerde

Onu sevdiğim için beni kınayanlar

Kınamasın ayıplamasın

Onu sevdiğim için dostlarım beni ayıplamasın

Kınamasın

Onu sevdiğim için beni kınarlarsa

Cevabın gözyaşından başka ne olabilir

Benim aşkım, arzum, deve sürülerim, hüznüm giysilerim

Vecdim , coşkum sabah içkilerim

Gözyaşlarım akşam içkilerim